

Suri Tori



Paramaribo, oktober/november 2011

Lieve familie & vrienden,

"Yu si, wan moxi in mi bigi bere!" (Kijk een mix (donker met licht) in mijn grote buik!) De laatste maand is begonnen, nu wordt het toch wel een beetje spannend. Als u de gaven van geduld nog niet bezit, dan is zwanger zijn en wekelijks gemiddeld 2 uur wachten, in de hitte op een harde bank voor controle, welke 5 minuten duurt, een hele goede oefening! Waarom ze het niet anders kunnen organiseren is voor mij nog een vraag, maar je moet je er maar bij neerleggen, want anders stijgt je bloeddruk!

Het gaat heel goed met de zwangerschap, ik heb nog heel wat energie, alleen hou ik veel vocht vast, wat me zenuwen afklemt in mijn handen. Dat is lastig en doet zeer, maar ook daarvan zal ik verlost worden!

Glitter girls!

Afgelopen jaar zijn we gestart met een tienermeiden club. Met 12 meiden zijn we 3 dagen op kamp geweest. Thema: "I am not just a girl!" Korte uitleg: Ik ben van waarde, God heeft mij gemaakt, Hij heeft een plan met je leven, maak daarom de juiste keuze! Alle meiden hebben een prachtige foto van zichzelf gekregen en daarom hebben een fotolijst gemaakt. Er is in deze dagen heel veel gebeurd. Negen meiden hebben voor het eerst of opnieuw hun leven aan God gegeven. Ze hebben een heleboel beleden en we mochten ze helpen om schoonschip te maken. Nu moeten ze volharden om de juiste keuzes te blijven maken. U weet ook dat de wereld zo enorm trekt en in de puberteit zijn ze vaak extra koppig. Begin oktober is de club weer gestart en er zijn nieuwe meiden bij gekomen. We hebben veel meiden uit kindertehuizen, we willen een grote vriendin voor ze zijn en een voorbeeld.



Feestweek!

Eind augustus mochten Ryan en ik meehelpen bij de vakantiebijbelschool van de gemeente. "Je bent echt tof!" was het thema. Het was heerlijk om met de kids bezig te zijn en je rot te zweeten in de poppenkast. De dagen erna hebben vijf vrijwilligers mij geholpen met feestweek van stg. Zoutkorrel. Vier dagen hadden we in de middag een programma voor de kids. De dagen ervoor heb ik in de buurt flyers uitgedeeld. Kids renden uit hun huizen om de flyers uit mijn handen te grissen, maar helaas bleek de stap om te komen toch iets te groot, want van de buurt hadden we maar een paar kids. We hadden verder kids uit een tehuis en kids die via posters en radio ervan hadden gehoord.

Elke dag waren clown zwartje en witje er om de kinderen een les te leren. De kids hebben meer geleerd over de onzichtbare wereld. God die je niet ziet, maar wel bestaat en de duivel die van alles probeert om ons weg te trekken van God.

De spelletjes vielen goed in de smaak, vooral van touwtrekken konden ze geen genoeg krijgen!

Kom jij op het feest? Of blijf je thuis?

Meer dan 2000 kids keken vol spanning wat er zou gebeuren. De koning had een groot feest georganiseerd, alles was klaargemaakt om te eten en te snoepen. De taart zag er zo lekker uit! Maar... de knechten brachten slecht nieuws.... De mensen wilden niet komen. Bijvoorbeeld mevrouw Shinti was nog druk bezig met haar haren en nagels, ze had echt geen tijd om naar het feest te komen. Wat moest er nu gebeuren? De twee dikke knechten hadden wel een oplossing, zij zouden wel al het lekkers alleen op eten! Nee, niemand die was uitgenodigd mocht meer komen, ze moesten de straten op gaan om alle kinderen en grote mensen uit te nodigen. Kom jij op het feest? Of blijf je thuis?

God nodigt ons uit om bij Hem te komen, bij Hem zal het altijd feest zijn! Maar... dan moet je wel komen en geloven in Hem!



Als afsluiting van de vakantie heeft het Surinaams Bijbel Genootschap (SBG) vijf kindertehuizen uitgenodigd als eregast en via radio en krant waren alle kinderen uitgenodigd om te komen. Als stichting moest ik het inhoudelijke programma verzorgen. Twee uur lang was het feest en genoten de kids van zingen, spel, clown en het verhaal. Het mooiste is om te zien hoeveel kids opstaan en in gebed aan God zeggen dat ze op het feest willen komen. Ik ben enorm dankbaar voor de hardwerkende vrijwilligers die mij hebben geholpen om het programma uit te voeren. Volgend jaar zullen er weer een aantal grote feesten georganiseerd worden in samenwerking met het SBG.

Start kinderwerkerstraining



De jaarlijkse kinderwerkers training die stg. Weid Mijn Lammeren organiseert is weer van start gegaan. Al hoewel ik niet meer aan de stichting verbonden ben verzorg ik wel de lessen en zal ik de training coördineren. Rond de 50 cursisten zijn gestart vanuit allerlei verschillende christelijke denominaties. De training zal elke donderdagavond gegeven worden. Uiteraard heb ik een zwangerschapsverlof ingepland☺ Ook het pastoraat in het kindertehuis is weer van start gegaan.

Woorden schieten tekort! GRANTANGI FI! (heel hartelijk bedankt!)

We weten niet hoe we moeten reageren op de actie 'Dubbel pech'. Maar het is fantastisch dat er zoveel geld is binnen gekomen! We zoeken nu uit waar we de spullen het beste kunnen kopen. Super, super bedankt!

Gado Boeng! (God is goed)

Ryan en Klaske Koorndijk - Hummelen

**Leef alsof Jezus gisteren is gestorven,
vandaag is opgestaan en morgen zal terug komen!**

- Dank God voor het kamp en de evangelisatie feesten!
- Dank God voor alle vrijwilligers!
- Dank God voor een goede zwangerschap!
- Bid voor de tienermeiden van Glitter girls
- Bid voor de cursisten van kinderwerkerstraining

Thuisfrontcommissie:

Alien Hogewey 055-5421175
Alienmenkveld@hotmail.com
www.zoutkorrel.net

Adres Ryan & Klaske:

Postbus 9181 Zorg en Hoop
Paramaribo Suriname
Klaskehun@gmail.com

Ondersteuning:

Operation Rescue Missions
't Loo-Oldebroek
Bankrekening: 348413963 met
vermelding: t.g.v. Klaske
IBAN nr: NL 11 RABO 034 84 13
963 BIC-CODE: RABO NL2U
www.operation-rescue.org