



Suri Tori

Paramaribo, Januari 2011

Lieve familie & vrienden,

Dolblij is Shantoesh met haar cadeau! We hebben dit jaar veel sponsorgeld binnengekregen van Surinaamse bedrijven voor het vrijwilligerswerk in de tehuizen. De Surinaamse Bank was dit jaar erg gul. We hebben een prachtige kinderdag (5 dec) en kerst met elkaar gevierd. De decembermaand was een ware marathon van allerlei kinderactiviteiten. We laten u wat kiekjes zien in deze 1^e Suri Tori (Surinaams verhaal).

Wat is ware liefde?

Het Surinaams bijbelgenootschap heeft ons benaderd om een groot kinderfeest te geven aan hulpbehoeftige kinderen van verschillende scholen. Zo'n 500 kinderen kwamen samen in een grote congresshal. Een aantal tieners had ik gevraagd om clown te zijn en samen hebben we een dramastuk opgevoerd. Ryan en ik hadden verder de leiding.

Johannes 15: 13 was de centrale tekst waar Jezus zegt dat niemand zoveel liefde heeft gehad, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Heel veel kinderen hebben gekozen om ook een vriend te worden van Jezus die Zijn leven voor hun heeft *gegeven*.



Van stilzwijgen tot enthousiasme...

De Indiaantjes zijn altijd een heel ander publiek. Ze zijn over het algemeen veel ingetogener. Samen met Gloria hebben we op verzoek van een plaatselijke gemeente een evangelisatiefeest mogen geven. De kids zitten keurig in rijtjes op het grote zeil. Je hoort ze nauwelijks, maar na de clownsact komen ze helemaal los. Waar ze eerst hun lachen proberen in te houden, hoor je ze nu hardop lachen. Heerlijk om te zien hoe ze intens genieten van de spelletjes, het spannende verhaal en de nieuwe liedjes. Het was genieten met deze enthousiaste mooie indiaantjes!

Toilet papier wordt cadeaupapier...

Het hoofd personeelszaken van een groot warenhuis wil dit jaar haar personeel met hun gezin verrassen met lekker eten, maar ook met het evangelie! Ze vraagt ons om een programma uit te voeren. We vinden het een mooie uitdaging om jong en oud met het kerstevangelie te bereiken. De liedjes, drama, verhaal en spel voeren we uit rondom het thema: "het grote cadeau." Het spel waar de kinderen een ander kind moeten inpakken met toiletpapier wordt een groot spektakel.

Als we vragen wie Jezus als het grote cadeau wil aannemen in zijn leven staan alle 40 kids op, maar de volwassenen blijven zitten. Waarom? Hoe prachtig zijn de open harten van de kinderen, bij hen is er plaats voor Jezus.



Saai in de stal en in de wei...

Het dikke varken moppert dat het zo saai is in de stal, er gebeurt nooit iets. Maar dan krijgen ze plots bezoek. Wat leuk, wat gaat er gebeuren? Ook de schapen in de wei mopperen; ze zien alleen groen gras. Ze proberen weg te lopen om wat avontuur te beleven, maar de herders letten goed op. Maar *dan.....* midden in de nacht krijgen ze bezoek!

Als ze het goede nieuws hebben gehoord gaan ze met de herders mee naar de stal, daar is de redder van de wereld geboren! Voor een groep kinderen die wekelijks huiswerkbegeleiding krijgt heb ik een korte musical geschreven en heb het met ze ingestudeerd. Bij de uitvoering zijn er televisieopnames gemaakt die met kerst zijn uitgezonden. Helaas is mijn fototoestel kapot en zijn er geen foto's gemaakt, want het was echt grappig om al die kids met dierenmaskers op te zien. Ik ben blij dat ik deze gelegenheid had om met kinderen andere kinderen te mogen vertellen over de Redder van de wereld.

Elke gelegenheid moeten we gebruiken om iets van het goede nieuws te vertellen! Een vriendin van mij werkt als manager bij Burger King. Zij heeft ons benaderd om op drie avonden een korte cabaretshow te geven met daarin een christelijke boodschap. In Nederland zou dit niet zo snel gebeuren als je bij de Mac Donald gaat eten met je kinderen en dat ze dan het evangelie horen. Maar in Suri is veel mogelijk! Nadat Ryan zijn ja-woord had gegeven om te helpen, ben ik aan de slag gegaan om iets moois op papier te krijgen. Maar dit keer duurde het lang voordat ik inspiratie had. Op het laatste moment heb ik de liedjes en de tekst kunnen maken. Dit betekende dat we op mijn verjaardag samen de hele avond hebben gerepeteerd. Toch was het best gezellig. Maar Ryan heeft me gewaarschuwd dat hij een volgende keer niet mee doet als ik weer zo laat ben. Oeps!



Demilio's wens

Dikke tranen lopen over zijn wangen. Iedereen is met kerst naar huis, maar hij is alleen achtergebleven in het tehuis. Niemand is hem komen halen. Op 2^e kerstdag gaat hij naar de kerk, daar nodigt de voorganger iedereen uit om een wens te doen. Als de directrice Demilio hoort bidden raakt ze in paniek. Hij heeft zijn vader al vier jaar niet gezien en nu is zijn wens dat zijn vader hem komt halen om op vakantie te gaan. Hoe moet ze Demilio opvangen na een nog grotere teleurstelling? De volgende morgen wordt er hard op haar deur gebonsd. Het is Demilio; "God heeft mijn wens gehoord! Mijn vader is me komen halen!" Haar ongeloof moet plaats maken voor geloof als ze Demilio uitzwaait, als hij hand in hand wegloopt met zijn vader.

Ik hoop dat u ook een beetje hebt kunnen genieten van de feestdagen. Aan het begin van het jaar zijn we 2 dagen weggeweest buiten de stad om heerlijk te ontspannen. Ryan is weer volop aan de slag gegaan met zijn bedrijfje in tuinonderhoud. Deze full-time job moet hij doen om in onderhoud te voorzien. Samen met het sponsorgeld wat privé binnenkomt kunnen we goed rondkomen. We zijn u, maar bovenal God dankbaar voor alle voorzieningen van het afgelopen jaar, maar ook voor 2011, want God zal voorzien! Januari staat in het teken van het definitief opzetten van een stichting. We zijn druk bezig met de statuten qua missie, bestuur en werkzaamheden. Ook denken we na over de faciliteiten die we nodig gaan hebben voor de stichting. Voorlopig ben ik mobiel en rij ik overal naar toe. Wilt u meebidden voor mogelijkheden voor een geschikte ruimte!

Laat Jezus onze regisseur zijn! Ryan & Klaske Koorndijk

Jezus speelt geen enkele rol in mijn leven....Hij is de regisseur! visje

- Bid voor het opzetten van de stichting.
- Bid voor de mogelijkheden om een geschikte ruimte te vinden.
- Training: voorlichting jongeren, wekelijkse kinderwerkerstraining, interne training en coaching van 3 gemeenten.
- Kinderpastoraat: in het tehuis en individueel.

Thuisfrontcommissie:

Alien Hogewey 055-5421175
Alienmenkveld@hotmail.com
www.klaskehummelen.nl

Adres Ryan & Klaske:

Postbus 9181Zorg en Hoop
Paramaribo Suriname
Klaskehum@gmail.com

Ondersteuning:

Operation Rescue Missions
't Loo-Oldebroek
Bankrekening: 348413963 met
vermelding: t.g.v. Klaske
IBAN nr: NL 11 RABO 034 84 13
963 BIC-CODE: RABO NL2U
www.operation-rescue.org

