

Suri Tori



Paramaribo, Januari/februari 2012

Lieve familie & vrienden,

Eindelijk brak het grote moment aan. De weeën zijn begonnen, maar dat het zo lang kon duren had niemand mij verteld. Na 3 dagen en nachten puffen en zuchten was daar dan toch onze kleine.... Wow! wat een wonder! Een prachtige stevige meid die op de 1^e dag al helder uit haar oogjes keek mogen we onze dochter noemen!
30-11-11 is Tiffany Koorndijk geboren!

Na twee dagen mogen we uit het ziekenhuis, we worden opgehaald door opa en oma 'Suriname' en een paar uur later landen opa en oma 'Holland'. Deze perfecte timing hadden we niet bedacht toen we 8 maanden eerder het ticket boekten. We hebben enorm genoten van elkaar en wij zijn super verwend! Niet alleen werd er gekraamd, maar zaten de koffers vol met cadeautjes! Ook hadden ze o.a. een laptop en beamer bij zich die we hebben kunnen kopen van de opbrengst van de actie "dubbel pech." Nogmaals heel erg bedankt voor uw donatie! We hebben zelfs weer trouwringen gekocht!



Tiffany krijgt direct een interne training. Ze gaat naar kerstvieringen van het kindertehuis en van de Glitter Girls en kijkt naar haar papa als hij Herodus speelt op het kinderkerstfeest van de gemeente.

Na een paar weken had ik echt genoeg energie en was voldoende hersteld om de draad weer op te pakken. Tussen de voedingen door werk ik thuis op de computer en Tiffany gaat gewoon mee naar pastorale gesprekken, vergaderingen, kindertehuis en meidenclub (Glitter Girls). Dat gaat prima. En 's avonds als ik training geef is Ryan thuis. Nu ze nog zo klein is en veel slaapt, willen we dit zo lang mogelijk blijven doen.

Trainingen

De training voor kinderwerkers is half januari weer begonnen. In deze lessen leg ik vooral het accent op creativiteit bij vertellen, tekst aanleren, knutselen, clownerie en poppenkast. Vanaf half februari moeten ze praktijkexamen afleggen. Ze zullen dan in groepjes zelf een kinderevangelisatie programma moeten bedenken en uitvoeren in een kindertehuis. Ik zal daar aanwezig zijn en dan zullen we na afloop evalueren en krijgen ze een cijfer. We hopen 15 maart de training afgerond te hebben en de certificaten uit te delen.

Ook dit jaar hoop ik weer een praktische training in pastoraat te geven en creatieve trainingen in poppenkast en clownerie. Deze trainingen worden gepland van april tot juni.

Clownies trekken weer het land in....

Dit jaar zullen we weer gebruik maken van het kinderboekenfestival om daar honderden kinderen te bereiken met Gods grote liefde. Een clownsact vol humor, maar met een serieuze boodschap is op dit moment in de maak. Eind februari en eind maart wordt het festival in een district georganiseerd en eind mei in de stad. Ik zal dit jaar bij de uitvoering niet in alles mee kunnen doen, maar er zijn enthousiaste vrijwilligers die er voor zullen gaan!

Ook staat er dit jaar weer een aantal evangelisatie feesten gepland om in samenwerking met het Surinaamse Bijbelgenootschap uit te voeren. De voorbereidingen zijn in volle gang. We bidden dat de kinderen er niet alleen van zullen genieten, maar dat het werkelijk impact zal hebben op de rest van hun leven.

Het is feest, alle kinderen van het kindertehuis krijgen een Bijbel. Helemaal voor zichzelf. Ze mogen hun naam voorin schrijven en we leren hoe we een tekst kunnen vinden. Als de Bijbels uitgedeeld zijn komt Lufiano direct naar mij toe lopen en stopt de Bijbel in mijn hand. "Dit wil ik niet" zegt hij kort en loopt weg. Ik loop hem achterna en zeg dat ik 2 minuten van hem wil hebben om even met hem te kunnen praten. Lufiano zet direct zijn alarm op zijn horloge en kijkt nonchalant naar boven. Hij wil me dus vooral niet aankijken. Een beetje met tegenzin begin ik te praten en ik weet van tevoren al wat zijn antwoord zal zijn, maar ik moet het doen vind ik. "Als je de Bijbel niet wil hebben wil je ook niet het grootste cadeau van je leven hebben" begin ik mijn betoog. De 2 minuten zijn snel voorbij. Lufiano blijft bij zijn standpunt. Hij wil de Bijbel niet, maar hij wil wel naar de hemel. Ik zeg hem dat ik de Bijbel thuis voor hem zal bewaren, zodat als hij het toch wil het aan mij kan vragen. Lufiano ken ik nu ruim 1,5 jaar. In het begin wilde hij niet eens bij het programma zitten, hij zong ook niet mee. Ook heeft hij mij zeker 4 weken niet aangekeken nadat ik hem heb moeten corrigeren omdat hij een ander kind flink had geslagen. Nu zit hij er bij en zingt mee en als we spelletjes doen dan is hij mijn assistent. Het contact groeit, al is het heel erg langzaam. Wilt u blijven bidden voor deze jonge pubers die niet open staan.

Nieuwe uitdaging...

In november werd ik benaderd of ik nationaal coördinator wil zijn van een groot project met als streven om alle kinderen van Suriname te bereiken met het evangelie. Daar moest ik uiteraard over nadenken, overleggen en voor bidden. Omdat dit project helemaal strookt met de missie van stg. Zoutkorrel en ik mij daar echt voor geroepen voel heb ik ja gezegd. In het kort houdt het project in dat vanuit Amerika schoenendozen met presentjes worden gestuurd naar Suriname. De lokale kerken organiseren een evangelisatie activiteit en aan het eind ontvangen de kinderen deze doos, wat Gods grote cadeau voor ons representeert. Het project heet: 'Operation Christmas Child.' Na deze activiteit worden de kinderen uitgenodigd om naar de club te komen waar met behulp van hele mooi werkboekjes de kinderen meer leren over de Bijbel en hoe je Jezus kan volgen. Het is voor mij een grote uitdaging om op dit niveau te functioneren, want er komt heel veel management bij kijken. Het is geen betaalde baan en het is ook geen vervanging van het werk wat ik al deed. Om meer ingang te kunnen hebben bij kerken en bij de kinderen ben ik deze uitdaging aangegaan.

*Bij het opdragen van Tiffany hield pastor Goeldjar haar vast en zei:
"wil je een wonder van God zien? Kijk, hier is een wonder van God"*

Zijn zegen!

Ryan, Klaske & Tiffany Koorndijk - Hummelen



God is zo groot, oneindig groot!

- Dank God voor Tiffany!
- Dank God dat we alle spullen weer hebben kunnen kopen om het werk weer optimaal te kunnen doen.
- Bid voor de tienermeiden van Glitter girls
- Bid voor de cursisten van kinderwerkerstraining
- Bid voor de evangelisatie activiteiten op kinderboekenfestival en in de stad en districten.
- Bid voor het nieuwe project dat het vlot mag gaan lopen en de kinderen werkelijk bereikt zullen worden.

Thuisfrontcommissie:

Alien Hogewey 055-5421175
Alienmenkveld@hotmail.com
www.zoutkorrel.net

Adres Ryan & Klaske:

Postbus 9181Zorg en Hoop
Paramaribo Suriname
Klaskehum@gmail.com

Ondersteuning:

Operation Rescue Missions
't Loo-Oldebroek
Bankrekening: 348413963 met
vermelding: t.g.v. Klaske
IBAN nr: NL 11 RABO 034 84 13
963 BIC-CODE: RABO NL2U
www.operation-rescue.org