



Suri Tori

Paramaribo, september 2012

Lieve familie & vrienden,

De vakantie is bijna voorbij, 1 oktober beginnen de scholen weer. Het is nu droge tijd en dat is ook flink te merken. Het is behoorlijk warm! De vakantieperiode is een goede tijd om te investeren in kinderen en jongeren. We hadden een special kids kamp en een glitter girl kamp.

Special kids kamp; I am special!

Bij het opzetten van Stichting Zoutkorrel kreeg ik de visie om te investeren in kleine groepen kinderen en jongeren om zo meer impact te hebben. 21 kinderen uit drie verschillende tehuizen gingen gratis mee op kamp. Het zijn kinderen die geen familie meer hebben of waarvan hun familie niet meer voor ze kan zorgen. Negen kinderen waren mee die het HIV virus dragen.

Om de kosten te drukken hebben we in de tuin gekampeerd. Bedrijven hebben goed gereageerd op de sponsorbrieven. Zo hadden we in overvloed; drinken, cakes en nuggets. Ook kon ik van het geld een leuk zwembad kopen, zodat de kids toch konden afkoelen. Om het zwembad te vullen hebben we water gekocht bij een waterbedrijf. Op de eerste kampdag kwamen ze het water leveren. Ze zeiden dat we veel te weinig water hadden gekocht. Ik antwoorde dat ze maar moesten kijken tot hoever ze het zwembad zouden kunnen vullen. Het zwembad was gevuld, maar er was niet genoeg om de de kinderen ook te kunnen laten douchen. Wij waren al dankbaar dat de kids konden zwemmen. Maar na een half uur kwam de grote truck terug. Zonder aan te melden of te vragen hebben ze de ton voor het douchen helemaal gevuld voor ons. Demiel riep het uit: "God zorgt goed voor ons!"



"I am special" was het thema. Omdat God ze heeft gemaakt en ze Zijn kind zijn en Hij een plan heeft met hun leven. Het programma moest van minuut tot minuut gevuld worden, want anders vlogen ze elkaar in de haren. We hebben special poppetjes gemaakt met oude knopen, special modeshow gelopen (zie foto bovenaan de pagina) en de kinderen mochten allemaal hun eigen special donut versieren. De vrijwilligers hebben zich fantastisch ingezet! Soms was het erg zwaar, maar we hebben hele mooie momenten met de kinderen gehad. Deze kinderen zullen we ook na de vakantie opzoeken voor pastoraat.

Glitter Girl kamp; Totally Different!

Het hele jaar door hebben we op de maandagavond bijbelstudie met tienermeiden, maar in de grote vakantie gaan we op kamp. Vorig jaar was ons eerste kamp. De groep is wat uitgedund, een aantal komt niet meer en wat meiden waren ziek. Negen meiden waren dit jaar mee op kamp. Toch moet je het aantal niet onderschatten, want het zijn allemaal karakters. Vooral 's morgens komen de vervelende trekken naar boven. Sommige zitten lui onderuit gezakt terwijl ze corvee hebben. Als ik Chamoor zeg dat ik haar lui vind, zegt ze terug: "Thuis werk ik altijd heel hard, als een slaaf, nu heb ik vakantie". Waarop ik antwoord: "Wat verwacht je dan van kamp? Dat het een 5 sterren hotel is waar je de hele dag wordt bediend? Dat is prima, maar dan krijg je aan het eind van het kamp ook een rekening van mij."

Zonder iets te zeggen staat ze op en met duidelijke tegenzin gaat ze aan de slag, maar na 5 minuten zit ze weer op haar krent. Wat kunnen die pubers zich toch heerlijk gedragen. Soms vraag je je af of ze het wel waard zijn dat jij je zo voor hun uitslooft. Maar dan moet ik terug gelfoten worden. Ze zijn het meer dan waard, want God gaf ook Zijn Zoon voor hun. Ze zijn vaak al door zoveel mensen afgewezen. Ik moet oppassen dat ik ze niet opgeef, maar doorga met ze. Ze moeten heropgevoed worden. Het zijn allemaal meiden uit gebroken gezinnen, zonder vader en een aantal woont al hun hele leven in een tehuis.



We hadden het over Totally different zijn op seksueel gebied. Je rein bewaren voor God, je toekomstige man en een voorbeeld te zijn voor je toekomstige kinderen. Op de eerste avond kwam er een man die sprak over hoe jongens over het algemeen naar meisjes kijken en op de tweede avond deelde een jonge vrouw haar verhaal hoe zij de fout is ingegaan op seksueel gebied en wat de gevolgen waren. Dit maakte veel bij de meiden los. Chandel zei: "Maar het is veel te moeilijk om Totally different te zijn." Dat klopt, het is moeilijk, maar het is wel mogelijk. We gaan in oktober weer verder met onze bijbelstudies en we proberen nauw contact met de meiden te houden zodat we als het ware hun buddy zijn.

Andere activiteiten

In de vakantie heb ik ook een aantal activiteiten mogen helpen organiseren voor de gemeente, zoals een uitje met de zusters van de gemeente, vakantiebijbelschool voor de kinderen en een dagje zwemmen met de kinderen van de gemeente en hun moeders.

Voor de vakantie hebben we de tweede module van de training pastoraat afgerond. In deze module hebben de deelnemers vooral geoefend met verschillende cases en methodes van pastoraat aan kinderen en jongeren. In januari zal er weer een nieuwe training starten.

Komende activiteiten

De jaarlijkse kinderwerkerstraining van Stichting Weid Mijn Lammeren weer beginnen. Ik zal een aantal lessen verzorgen. Eind oktober start een nieuwe training: "De basis voor opvoeding." Deze training zal ik in samenwerking met Stichting Kind in Suriname opzetten en uitvoeren. Daarnaast zal Rosita Giskus, een echte Surinaamse, participeren. De training is bedoeld om ouders te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. In Suriname wonen veel kinderen in tehuizen omdat het thuis niet meer goed ging. We hopen dan ook dat we met de training een bijdrage kunnen leveren in het voorkomen van uithuisplaatsingen. We zijn benieuwd wat de reactie zal zijn en wie zich zullen opgeven voor de training. We willen werken met kleine groepjes.

In oktober zal er ook een aantal informatieavonden gehouden worden voor het project "Operation Christmas Child" wat ik zal coördineren. Daarover vertel ik u later meer.

Huize Koorndijk



We verlangen er steeds meer naar om een eigen woning te hebben, zeker nu we weer uit ons huurhuis moeten vertrekken. Ook zou het geweldig zijn als de stichting een werkruimte zou hebben. We zoeken naar mogelijkheden. We weten dat wij het niet kunnen financieren middels een lening omdat onze inkomsten daarvoor te laag zijn. Maar God kent ons verlangen. Hij zal voorzien. Wilt u met ons meebidden!?

Tiffany heeft flink meegedaan aan alle activiteiten. Ze loopt en is dol op rijst met bruine bonen! Ze is nu 9 maanden en heeft 4 tandjes en 2 zijn op komst. Ze is gezond en erg actief!

**Gado Blesi,
Ryan, Klaske & Tiffany Koorndijk - Hummelen**

- Dank voor de kampen, bid voor de nazorg.
- Bid voor de nieuwe training. Dat de mensen zich zullen opgeven die het echt nodig hebben en dat wij daarop goed aansluiten.
- Bid voor de informatie avonden van Operation Christmas Child, bid dat veel kerken zullen participeren in het project.
- Dank God voor bescherming en Zijn voorziening.

Thuisfrontcommissie:

Alien Hogewey 055-5421175
Alienmenkveld@hotmail.com
www.zoutkorrel.net
stg.zoutkorrel@gmail.com

Adres Ryan & Klaske:

Postbus 9181Zorg en Hoop
Paramaribo Suriname
Klaskehum@gmail.com

Ondersteuning:

Operation Rescue Missions
't Loo-Oldebroek
Bankrekening: 348413963 met
vermelding: t.g.v. Klaske
IBAN nr: NL 11 RABO 034 84 13
963 BIC-CODE: RABO NL2U