

Suri Tori



Paramaribo, maart 2013

Hallo familie & vrienden,

Waar moet ik beginnen? Wat moet ik vertellen? Er is teveel gebeurd, daarom is de nieuwsbrief ook vertraagd. Maar nu moet ik schrijven. Zaterdagavond, Tiffany slaapt net, Ryan is bij de kerk bezig met de jeugddienst. Gedisciplineerd kruip ik achter de computer. Ik wil u heel graag van alles vertellen:

Trainingen.... heel veel trainingen

De tweede **opvoedingstraining** is van start gegaan. Het was de bedoeling dat de training in het kantoor van de stichting gegeven zou worden, maar teveel mensen hadden zich opgegeven. We zijn uitgeweken naar de woonkamer. De vrijgemaakte kerk uit Ede heeft een collecte opgehaald wat zeer welkom was. Hiervan heb ik stoelen kunnen kopen, een houten tafel laten maken en een goede stellingkast gekocht. Op de foto ziet u de ouders die meedoen met de opvoedingstraining in de woonkamer.



De training voor **praktisch pastoraat** geef ik in een klaslokaal. Een cursist zei spontaan: "Ik leer zoveel. Zo heb ik mijn zoon altijd veel geslagen omdat hij zo opstandig was. Maar nu leer ik dat hij door een moeilijke periode is gegaan, omdat ik van zijn vader ben gescheiden. Ik stond er nooit bij stil. Ik ben blij dat ik het nu weet. Al is het voor mijn zoon te laat, maar ik heb nu kleinkinderen."

Elk weekend had ik een andere training: verschillende **kinderwerkersseminars** en **evangelisatietrainingen** in verschillende districten. Het valt op dat de kinderwerkers op Moengo erg gemotiveerd zijn. In januari waren we daar voor een kinderwerkerstraining. Het is helaas een gewoonte dat Surinamers vaak te laat komen. Maar toen wij na 2,5 rijden een half uur voor de tijd aankwamen, waren er al heel wat mensen die de zaal in orde maakten voor de training. Ruim 40 kinderwerkers zijn getraind. Na twee weken waren we terug en hebben we op vrijdagavond de evangelisatietraining gegeven en de volgende dag hadden 11 kerken een groot kinderevangelisatiefeest in Moengo

en omstreken. We konden bij zes feesten op die dag een kijkje nemen. De werkers hebben op de training een clownsact geleerd over ruilen. De ene clown wil ruilen, maar het is een oneerlijke ruil, want in de koffer van de ene clown zit alleen maar rommel zoals; toiletpapier, lege flessen, een luier etc. En de andere clown heeft mooie dingen zoals; snoep, cola etc. Natuurlijk ga je dan niet ruilen! Maar... luidde de boodschap; Jezus wil wel met je ruilen. Je mag je zonde aan Hem geven, dan krijg je van Hem vergeving! Ruim 1500 kinderen hebben op die dag het evangelie gehoord en hebben na het feest een schoenendoos vol met cadeautjes gekregen!



In februari was ik ook in een ander district voor het evangelisatieprogramma. Bij een groot feest kreeg ik de eer om clown te zijn. Die middag werd in een ander dorpje ook een evangelisatiefeest gegeven. Daar ben ik geweest om te kijken, als bemoediging. Voor het huis van de voorganger, een houten hut, is een tent gebouwd met palen en zinkplaten. Dat is de kerk, voor dit feest prachtig versierd met roze ballonnen. De werkers hadden het programma keurig voorbereid en uitgevoerd. Deze vruchten zijn geweldig om te zien. Laten we blijven bidden dat de kinderen die zijn bereikt met het evangelie nu discipelen worden van Christus!



Special day...

Een speciale dag, voor speciale kinderen. 75 kids uit verschillende tehuizen hebben een hele zaterdag genoten van knutselen, een clown, zingen, een spannend verhaal en... eten! Het thema was: pesten. Na het algemene programma werden de kinderen in groepen verdeeld en gingen ze naar verschillende workshops. Bij een workshop mochten ze worstjes en spekkies rijgen aan een sateprikker. Iedereen is 'special', dus maak je eigen 'special snack'.



De organisatie van zo'n dag is veel, maar het is geweldig hoeveel sponsoring we hebben gehad. Van een juwelier hebben we 125 euro gehad en van twee grote restaurant honderd porties eten! Ook kreeg ik bij een winkel een waardebon waarvan ik alle knutselspullen heb kunnen kopen en kregen de kinderen een leuk cadeautje mee naar huis.

Als groep vrijwilligers stonden we in de vroege morgen voor een grote uitdaging, we hadden gratis een locatie gekregen, maar het was in de open lucht, een soort binnenplaats van een ford. Prachtig en uniek... maar het kan behoorlijk hard regenen. En dat deed het op die dag. In de stromende regen hebben we zeilen gespannen, die strak getrokken werden door er stenen aan te binden. Zo kon alles toch doorgaan. Het was een fijne dag. Ook de werkers van de verschillende tehuizen die er bij waren, spraken vol lof en tevredenheid. De volgende activiteit voor deze speciale kids + nieuwe kids die ook mee willen doen staat gepland op 23 maart. Dan hebben we een eerste Happy kids praise in Suriname. U moet denken aan een soort Prinsen en Prinsessen.

"Zuster Klaske ik vind het fantastisch wat u doet. U praat zo open, het is belangrijk dat de kinderen het al jong weten wat ze moeten doen als ze verliefd zijn en als iemand aan hun lichaam wil zitten. Ik vind het geweldig dat u zo open durft te praten. Daar leer ik veel van. Ga zo door!" Een spontaan telefoontje naar aanleiding van de radioprogramma's die ik in de maand februari mocht maken over de onderwerpen pesten en misbruik. Het was worstelen wat je nu wel of niet aan kinderen via de radio kan zeggen. Ik heb besloten het taboe te doorbreken en maar heel open en eerlijk over het onderwerp te praten. In maart werk ik alle verhalen rondom Pasen uit.

Op reis....

Reizen was altijd mijn droom, maar nu ik een lieve man en dochter heb doe ik het liever niet.

Maar op 1 april moet ik voor tien dagen naar Amerika voor een conferentie van het project; Operation Christmas Child waarvan ik de nationale coördinator mag zijn in Suriname. Op 14 april zullen Tiffany en ik naar Nederland gaan. Ryan zal ons missen en andersom. Tot 17 mei zullen we blijven. Verschillende presentaties en trainingen zijn al gepland. Als u nog ideeën hebt, kunt u contact maken met het thuisfront. Dus ik kan groeten met: "Tot snel!"

Klaske Koorndijk- Hummelen



Gebed is een noodzaak. Wilt u bidden voor:

- Trainingen in maart en 23 maart Happy kids praise
- Danken en bidden voor de vrijwilligers
- Reis naar Amerika en Nederland

Thuisfrontcommissie:

Alien Hogewey 055-5421175
Alienmenkveld@hotmail.com
www.zoutkorrel.net
stg.zoutkorrel@gmail.com

Adres Ryan & Klaske:

Postbus 4175 (NIEUW)
Zorg en Hoop
Paramaribo Suriname
Klaskehumb@gmail.com

Ondersteuning:

Operation Rescue Missions
't Loo-Oldebroek

Bankrekening: 348413963 met vermelding: t.g.v. Klaske
IBAN nr: NL 11 RABO 034 84 13