

Suri Tori



Paramaribo, mei 2013

Hallo familie & vrienden,

Tiffany kijkt om zich heen op de rommelmarkt op 30 april. Ze heeft zich uitstekend vermaakt. Het was een groot speelparadijs. Afgelopen maand waren we in Nederland. Veel van jullie heb ik mogen zien, ook een heleboel niet. Wat gaat de tijd snel en wat was er een hoop te doen. Een terugblik op Suri, Amerika en Nederland.

KIDS PRAISE



Een week voor pasen hadden we onze eerste KIDS PRAISE met en voor kinderen. De kids uit de verschillende tehuizen zijn opgehaald met een bus. Andere kinderen hadden het gehoord via de radio en de plaatselijke gemeente had in de buurt d.m.v. flyers de kinderen uitgenodigd. De kids hebben eerst kleurrijke vlaggetjes gemaakt en toen flink gezongen en gedanst op bekende en nieuwe kidspraise. Vier danseresjes hadden prachtige dansspasjes bij de praise wat een voorbeeld voor de rest was. "Jezus is Super!" was de boodschap. Het was werkelijk super, want een restaurant zou wat hartige hapjes sponsoren, maar toen we de dozen opende zagen we dat er bami in zat. Het was even improviseren omdat we snel borden en vorken moesten kopen. Maar een lekkere bami gaat er altijd in! Het maakte het feest compleet.

102 LANDEN...

Wat was Amerika een ervaring. De organisatie Operation Christmas Child had een grote global connect conferentie georganiseerd voor coördinatoren van de verschillende landen waar Operation Christmas Child actief is. Ik ben coördinator van Suriname, vandaar dat ik ook aanwezig mocht zijn. De organisatie bestaat uit landen die geven en ontvangende landen. De landen die geven verzamelen schoenendozen met daarin allerlei cadeautjes en sturen die naar ontvangende landen. De schoenendozen worden niet zomaar uitgedeeld, maar dit gebeurt via de plaatselijke kerken. De kerken vertellen het evangelie aan de kinderen en als verrassing krijgen ze een schoenendoos. De conferentie was een grote belevenis. Het mooiste was dat het evangelie van Jezus in alle Bijbelstudies en bijeenkomsten centraal stond. En zoveel mensen ontmoeten die kinderen willen bereiken met dat evangelie maakt je blij. Ik kon Gods grootheid zien. Dat Hij wereldwijd actief is. Ons aandeel is maar ieneminie in het grote geheel, maar ook waardevol voor Hem.

We hebben liederen gezongen in het Russisch en Arabisch. En een man uit Mongolië die Duits kon spreken wilde steeds een babbeltje met mij maken omdat hij had gehoord dat ik een Nederlandse ben. Hij ging ervan uit dat ik wel Duits kon. Helaas kwam ik niet verder dan "bitte schön" en "nein." Op een avond hebben we hoofddeksels gepast van alle verschillende landen. Een dame uit Peru gaf haar prachtige hoed als aandenken.



Ik heb ook veel mogen leren over hoe je strategisch de dingen kunt aanpakken om je doel te bereiken. We hebben veel huiswerk gekregen om mee aan de slag te gaan. Ik heb veel geleerd dat ook zeer nuttig en toepasbaar voor Stichting Zoutkorrel is. De activiteiten van Zoutkorrel heb ik daarom direct wat aangepast. Ik wil bijvoorbeeld nu vooral investeren in de vrijwilligers die er al zijn, zodat zij steeds zelfstandiger aan de slag kunnen gaan. Dit is direct een gebedsonderwerp, want er is een tekort aan vrijwilligers. Een aantal werkers heeft nu veel minder tijd omdat ze een extra baan hebben genomen om rond te kunnen komen.

OP HOLLANDSE BODEM...

Het was direct dik aan tussen oma en Tiffany toen oma op schiphol een ballon kocht. Voor mij was het heerlijk dat ik zoveel oppas had. Opa heeft het trouwens ook super goed gedaan! Vooral de kippen in de achtertuin en de koeien in de wei waren erg populair. Als ik door Nederland reed was het voor Tiffany gewoon een feest. "boe! boe!" riep ze naar elk schaap, paard en elke koe die ze zag. We hebben heel wat bezoekjes afgelegd en als ik een presentatie of training moest geven had ik oppas. Het was goed om weer even in Nederland te zijn.

Verschillende activiteiten waren gepland. Op twee zondagochtenden heb ik in Rotterdam mogen spreken over geloofsopvoeding. En zowel in Apeldoorn als in Ede mocht ik een inspiratieavond houden over kind en evangelie. Het was goed om terug te horen dat deze avond mensen weer even aan het denken heeft gezet. In Ede zijn we ook aan de slag gegaan en hebben we een kinderfeest gegeven. Precies hetzelfde concept als wat ik in Suriname gebruik. Zowel de kids als wij als werkers hebben genoten!

Op drie verschillende scholen mocht ik een presentatie geven over Suriname. In het kort vertelde ik over de geschiedenis van slavernij en de gastarbeiders. Daarom wonen er nu zoveel verschillende mensen in Suriname. En al deze bevolkingsgroepen hebben ook hun eigen geloof. Maar het mooiste van alles is als ze ook in Jezus geloven, want dan zijn het onze broers en zussen. Omdat we dan dezelfde Hemelse Vader hebben.



Tijdens de presentatie mochten de kinderen ook vragen stellen: "Eet u wel eens pizza? Heeft u een fiets? Zijn er ook giftige kikkers in Suriname? In wat voor huis woont u, in een houten hut?" en ook; "Ik wil eigenlijk niks vragen, maar wat vertellen... ik heb een broertje gekregen" en; "Ik wil ook wat vertellen, mijn oma komt uit India"

Bij de Nederlands Gereformeerde kerk in Apeldoorn mocht ik ook spreken op een jeugdavond, wat ik als erg bijzonder heb ervaren. Ik sprak over kiezen. En of ze wisten wat het gevolg is als je voor God kiest. De antwoorden waren meer wettisch; "Dan moet je naar de kerk; dan moet je niet meer vloeken; dan moet je alles geloven wat er in de Bijbel staat". Ik ben erg blij dat ik ze deze avond mocht uitnodigen om te geloven met hun hart. Begrijpen kunnen we niet, maar maak de stap om niet meer bij de duisternis te horen, maar bij het licht! Want dat is het grootste gevolg als je kiest voor God. Dat je dan bij Hem hoort!

He was fijn om weg te zijn, maar ook weer fijn om terug te zijn.
We kunnen weer aan de slag!
Bedankt voor uw steun en gebed!

Een warme tropische natte groet uit Suriname!

Ryan, Klaske & Tiffany Koorndijk- Hummelen



Bidden kunnen we altijd doen!

- Danken voor een goede en veilige reis.
- Bidden voor het kinderboekenfestival in de laatste week van mei.
- Bidden voor de Special Day op 15 juni, de dag voor vaderdag. Thema: "Mijn Hemelse Papa"
- Danken en bidden voor de vrijwilligers
- Bidden voorbereiding musical en kampen .

Thuisfrontcommissie:
www.zoutkorrel.net
thuisfront@zoutkorrel.net

Stichting Zoutkorrel:
Postbus 4175 (NIEUW)
Zorg en Hoop
Paramaribo Suriname
info@zoutkorrel.net

Ondersteuning:
Operation Rescue Missions
't Loo-Oldebroek
Bankrekening: 348413963
o.v.v. Klaske
www.operation-rescue.org