



# Suri Tori

Paramaribo, September 2013

Hallo familie & vrienden,

Het was de laatste tijd een beetje overleven, niet zozeer vanwege het werk, maar ik mag u het blijde nieuws vertellen dat ik de 1<sup>e</sup> drie maanden van de zwangerschap achter de rug heb. Het waren weken die bestonden uit overgeven en super moe zijn. Hoe ik het werk heb kunnen doen weet ik ook niet, maar God geeft wijsheid en kracht! En we zijn er super blij mee dat Tiffany DV volgend jaar maart een broertje of zusje krijgt.

## "Ik heb een Vader in de hemel"

De zaterdag voor vaderdag hadden we weer een special day met 120 kids uit 7 verschillende tehuizen. De ene clown wilde een andere vader, maar kon geen goede vader vinden. De één was te streng, de ander was nooit thuis, de ander helpt je niet met huiswerk en weer een ander heeft verschillende vrouwen. Nee, geen enkele aardse vader is perfect. Maar.... God wil onze hemelse Vader zijn en wij mogen kiezen voor Hem. Het was een leuke dag met programma en verschillende workshops en heerlijk eten dat we gesponsord hadden gekregen.



## Musical "STOP MET PESTEN"

Heel veel geduld, tijd en creativiteit, maar het resultaat was geweldig. 28 kids uit vier tehuizen hebben 3 maanden lang een musical ingestudeerd. Vrijdag 9 augustus was het een spannende dag. 's Morgens hadden we in een hele grote kerk de generale repetitie en 's avonds kwamen er ongeveer 500 kinderen naar de musical kijken. Alle tehuizen van Paramaribo waren hiervoor uitgenodigd. De kinderen vonden het geweldig om in de belangstelling te staan en de rap over stop met pesten sloeg goed aan bij het publiek. Toen de musical was afgelopen was de rap nog te horen en ook nu ik in verschillende tehuizen kom hoor ik de rap voorbij komen. Nu hopen dat ze werkelijk zullen stoppen met pesten!

*Het was geweldige om bijv. Donnie met een microfoon in zijn handen solo te zien zingen: "Ik ben ik, ik ben special". En dan te weten dat hij verstoeten is en sinds baby in een tehuis woont en nu ook veel gepest wordt omdat hij HIV besmet is.*

Omdat er zulke positieve reacties op de musical zijn gekomen wil ik nu een nieuw project starten om de musical op te nemen en een DVD te maken als voorlichtings film voor scholen en kinderclubs.



## Kinderkamp; Nanga GADO wi de tranga (met God zijn we sterk)

"Kunnen we niet een hele maand op kamp blijven" was de serieuze vraag van de kids die drie dagen mee waren op kamp. Mijn antwoord was: "We hadden nu één busje vol met eten, hoeveel busjes zouden we nodig hebben als jullie nog vier weken willen blijven? Ik heb niet genoeg busjes daarvoor". In de voorbereiding schrijf je heel veel brieven naar allerlei bedrijven en bel je overal tien keer achteraan en moet je uren wachten, maar het resultaat mocht er wezen. Het waren hele mooie dagen. 13 vrijwilligers hebben zich keihard ingezet. Reken maar dat het veel werk is om 75 kinderen van verschillende tehuizen leuke dagen te bezorgen. We hadden hangmatten van het leger geleend, maar deze moesten wel allemaal opgehangen worden en met het warme weer bleven de dames van de keuken maar drinken inschenken.



De sfeer was erg fijn en er zijn geen vervelende dingen gebeurd tussen de kinderen en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Het thema werd duidelijk door de clowns Banga & Tranga (bang en sterk) en de verhalen van David en Goliath, Davids vriend Jonathan en de profeet Nathan werden uitgespeeld. Zo hebben de kinderen geleerd dat je net als David reuzen/ problemen kan verslaan als je gelooft en op God vertrouwt. En je bent nog sterker als je goede vrienden hebt, net zoals Jonathan. Maar je wordt zwak als je zondigt. Dat heeft David ook gedaan toen hij Batseba nam als vrouw, maar gelukkig werd hij weer sterk toen hij luisterde naar Nathan en God om vergeving vroeg.



Als introductie maakten de clowns steeds avonturen mee. Op de laatste dag werd clown Banga gewaarschuwd dat hij het eten niet meer moest eten, omdat het niet meer goed was. Maar Banga dacht dat hij slim was en ging het eten stiekem toch snel opeten. Ja, als je niet

naar goede vrienden luistert als zij je waarschuwen krijg je problemen. Banga moest met de ambulance weggevoerd worden, want er zaten allemaal beestjes in het eten. Aan het einde van het kamp kregen alle kinderen een prachtige nieuwe schooltas, gesponsord door een winkel.



Dankzij een inzamelingsactie van de Christelijke Hogeschool Ede hebben we voor de stichting een prachtige geluidsinstallatie kunnen kopen. We zijn er superblij mee!

Tijdelijk vangen we een jongen van 9 jaar op uit een tehuis. Het tehuis wil hem niet langer opvangen en wilde hem naar huis sturen. Maar zowel bij zijn vader en zijn moeder wordt hij ernstig mishandeld en verwaarloosd, daarom vangen wij hem op. Hij is een grote broer voor Tiffany en het gaat best goed. Toch kost het heel veel energie, omdat hij echt bezig gehouden moet worden en we hem nog veel dingen moeten leren. Ik zoek intensief naar een ander kindertehuis, wat niet zo makkelijk is. Wilt u bidden dat we snel een goed plekje voor hem kunnen vinden!

De kinderen in Suriname hebben nu vakantie. In oktober start alles weer. Leuke, nieuwe uitdagingen staan voor de deur. Uw gebed en ondersteuning is onmisbaar!

## Ryan & Klaske Koorndijk- Hummelen

### Gebed is een noodzaak. Wilt u bidden voor:

- 25/26 september Glitter Girl kamp
- Opvoedingstraining start 21 oktober
- Een nieuwe training voor medewerkers van tehuizen start in november
- 23 november kamp reünie
- In oktober en november veel bijeenkomsten voor Operation Christmas Child.

### Thuisfrontcommissie:

Alien Hogewey 055-5421175  
Alienmenkveld@hotmail.com  
[www.zoutkorrel.net](http://www.zoutkorrel.net)  
[stg.zoutkorrel@gmail.com](mailto:stg.zoutkorrel@gmail.com)

### Adres Ryan & Klaske:

Postbus 4175  
Zorg en Hoop  
Paramaribo Suriname  
[Klaskehumm@gmail.com](mailto:Klaskehumm@gmail.com)

### Ondersteuning:

Operation Rescue Missions  
't Loo-Oldebroek  
**Bankrekening: 348413963** met  
vermelding: t.g.v. Klaske  
IBAN nr: NL 11 RABO 034 84 13