

SuriTori

September 2014

HALLO FAMILIE EN VRIENDEN!

De laatste maand in Suriname hebben we overuren moeten draaien; kampen, projecten afronden, nieuwe huis opknappen in de late avonduren, verhuizen en koffers in pakken. Als klap op de vuurpijl hebben we ook 2 dagen vertraging gehad. Na 1 dag vertraging staan we niets vermoedens in de rij van de incheck balie. Het is wel behoorlijk druk en de rij schiet van geen meter op. We beginnen wat om ons heen te vragen, maar na vier uur lang wachten zien we reizigers hun koffers achterlaten en lopen massaal naar de balie. Wij er ook achteraan waar we te horen krijgen; "er zijn teveel boekingen voor deze vlucht. Gaat u naar huis, of wilt u een hotel?" nors antwoorde ik; "ik ga vandaag naar Nederland, maakt mij niet uit hoe, maar jullie gaan zorgen dat ik daar kom.". Niemand kon uitleg geven wat er precies aan de hand was en ons de zekerheid geven dat we de volgende dag wel kunnen vliegen. We zijn na uren lang wachten en veel irritatie in een bus gezet naar een hotel in Paramaribo. En na 12 uur stonden we opnieuw bij de airport waar er opnieuw chaos was. Èen ding hadden wij ons voorgenomen; wat er ook gebeurt, we gaan in geen enkele rij staan, maar zorgen dat we een ticket krijgen! Samen met de kids hebben we ons langs alle rijen gemanoeuvreerd en als een brutale aap gezorgd dat we konden inchecken. Na deze enerverende ervaring, ook niet een al te beste reis gehad en bij aankomst werden Ryan en Tiffany ziek. Hoge koorts, gewrichtspijnen! We danken God dat we in goede handen waren en dat er echt een wonder is gebeurd dat ze nu allebei weer kern gezond zijn. Nu genieten we volop van familie, vrienden, kinderboerderij, fietsen, kopjes koffie, paar dagen stacaravan in Zeeland, HEMA en IKEA!

KIDS OP KAMP

Spannende momenten hebben we ook gehad voor de kampen. Er zijn heel wat sponsorbrieven de deur uit gegaan naar allerlei bedrijven in Suriname. Je moet overal achter aan bellen, soms op gesprek komen en vooral heel veel geduld hebben. Maar het is een prachtig wonder dat we dit jaar weer genoeg geld en sponsoring in donatie hebben gehad voor het kinder- en tienerkamp waar in totaal 160 kinderen aan mee hebben gedaan! Kinderen en tieners uit 5 kindertehuizen gingen mee op kamp. Veel van deze kinderen zijn wees, hebben aids of hebben nog ernstige trauma's te verwerken. Het is zo geweldig om te zien hoe de kinderen genieten van de programma's waar we spelletjes met ze doen, zingen, clowns, toneel, knutselen en natuurlijk lekker eten. En bij temperaturen van 35+ graden mag zwemmen niet ontbreken! De kinderen zijn er echt even helemaal uit en genieten van die extra aandacht. Het thema bij de kinderen was; Zwart Wit! God zie je niet, maar Hij is er wel! En Hij wil vrienden met je worden, wat hoort bij het licht en hoe kunnen we steeds weer kiezen voor wit! Toen het kamp was afgelopen en alle tassen al waren ingepakt zei een jongen; "tante Klaske we gaan toch weer zwemmen? We gaan toch nog niet naar huis?" helaas.... De drie dagen kamp zaten er weer op. De bussen brachten de kinderen weer terug en haalden de tieners op, als leiders gingen we direct door.



MY HEART MY HOUSE

Met de tieners stonden we stil bij het thema; my heart my house. We zeggen gemakkelijk dat Jezus in je hart woont, maar is Hij echt welkom? Voelt Hij zich daar thuis? Of zijn er dingen die al jaren lang zijn opgeborgen en nu beginnen te stinken zoals; jaloezie, onverwerkt verleden, zonde of andere issues. Durf jij alles van je hart aan Hem te geven? Krijgt Jezus de sleutels van je hart?

Elk programma zijn we begonnen met een stukje film. Ryan en Klaske hebben vooraf korte toneelstukjes gemaakt waarbij het thema meer ging leven. Als verwerking hebben de tieners verschillende creatieve opdrachten gedaan. Ze hebben collages gemaakt over wat een ieder mag weten van hun hart en wat verborgen is. Ook hebben ze in groepsverband een tekening met verf gemaakt over het thema. Je ziet op de foto een groep jongens die een groot hart hebben getekend, met kettingen erom heen met een groot slot. Hun uitleg hierbij was: "niemand laten wij toe in ons hart, maar op kamp hebben we de keuze gemaakt om Jezus de sleutel van ons hart te geven".

Bij het programma onderdeel dat ze alles aan Jezus mochten geven; 'oude' zonde, pijn, verdriet, twijfels. Kwamen er tranen. Elke tiener is naar een leider toe gegaan en heeft samen met de leider gebeden. Meiden die ik al een tijdje begeleid hebben op die avond hun daders kunnen vergeven van seksueel misbruik. En tieners kwamen met verdriet en angst bij je, omdat ze aids hebben, maar ze daar nooit echt over praten. Ook waren er tieners bij die huilend hun klasgenoten vergeven, omdat ze worden gepest. Wat is er toch een hoop verdriet! Mooi om te zien dat de jeugd wel serieus wil zijn en Jezus echt een plek wil geven in hun leven. Maar hoe lastig is het voor ze, omdat ze zo snel worden afgeleid. Wij moeten er voor ze blijven zijn, met ze blijven praten en vooral voor ze blijven bidden!

Tieners zijn toch een prachtig volkje! We hebben plezier met ze gehad! Ook dit jaar hopen we met zowel de kinderen als de tieners op Special Day's bij elkaar te komen door het jaar heen om door te gaan op het thema van het kamp.

OP HOLLANDSE BODEM

Los van familie bezoek en vakantie vieren, hebben we verschillende programma onderdelen op de agenda staan. Zo mogen we weekopening doen bij de basisschool de Triangel in Ede die ook een financiële actie doet voor de stichting namelijk: 'klusje voor Klaske'. Verder zullen we een aantal keren spreken voor groepen jeugd uit Apeldoorn en Ede en kinderwerkers uit Ede. Klaske heeft al een vrouwenconferentie mogen bijwonen en Ryan zal naar een mannenconferentie gaan. Manuella vind alles wel best en Tiffany klaagde vanmorgen: "ik wil niet zoveel kleren aan!" maar vind een mayo en een jacket ook wel erg interessant.

We genieten voorlopig nog samen met onze kids op Hollandse bodem!

30 SEPTEMBER hopen wij u te mogen ontmoeten bij de MEET & GREET in Ede!



Thuisfrontcommissie:

Alien Hogewey 055-5421175
thuisfront@zoutkorrel.net
www.zoutkorrel.net

Adres Ryan & Klaske:

Postbus 4175
Zorg en Hoop
Paramaribo Suriname
info@zoutkorrel.net

Ondersteuning:

Operation Rescue Missions
't Loo-Oldebroek

Bankrekening: NL 11 RABO

034 84 13 963
BIC-CODE: RABO NL2U

Hartelijke groet, Ryan, Klaske, Tiffany & Manuella Koorndijk

